



## Min tro gav mig ro i det svære

*Rikke begyndte som barn i Bråby børneklub, nu er hun leder og giver budskabet videre*

**D**er er noget, som trækker Rikke Strange Jensen hjem til Haslev. Det er børnene i børneklubben i Bråby Kirke.

»Jeg kan ikke lade være,« fortæller børneklublederen Rikke, der er 23 år og lige flyttet til Vordingborg, hvor hun læser til pædagog. Hun er fra Haslevengen og har gået i børneklub, siden ▶

► hun var syv år.

»Vi var en kæmpeflok, som begyndte i børneklubben sammen,« fortæller Rikke, som beskriver sit hjem som traditionelt kristent. Børneklubben gjorde det levende for hende.

»Det var historierne, fællesskabet og de voksne, der brændte for det.«

### Rytmen i klubben

En dag blev hun spurgt om at blive kontaktperson for børneklubben, og hun har det godt med det ansvar.

»Det er vigtigt for mig, at børnene ved præcis, hvordan børneklubben fungerer. Derfor er rytmen i børneklubben den samme fra gang til gang. Det giver en ro og tryghed,

som er godt for børnene,« forklarer lederen, der er én af tre ledere. Lige nu kommer der syv børn i klubben, og flere af dem har en forælder eller en bedsteforælder med.

»Vi er tit mange, og det, synes jeg, er hyggeligt. Men jeg har børnene i fokus, for de skal have en fantastisk oplevelse,« understreger Rikke.

### Skaber liv i sognet

Børneklubben støtter op om familie-gudstjenesterne i kirken. For eksempel gudstjenesten ved helligtrekonger, hvor man i våbenhuset kunne se en lille ikon-udstilling, lavet af børneklubben. De var også rigt repræsenteret ved gudstjenesten.

»Jeg tror på de fantastiske historier i Bibelen. Jeg kan se så meget mening i dem, og den store betydning de har for min hverdag. For eksempel da jeg mistede min farfar, da hjalp min kristne tro mig til at finde ro i det svære.«

Anette Ingemansen



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Regionsleder Hilbert Dam,  
Løsning, holder to minutters  
andagt i uge 10

**70 300 150**

**75 82 33 60**



Læs flere troshistorier på:  
**jesusnet.dk/livogtro**

Lad det nu ske

Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 3, vers 13-17*

## Jesus ændrer kursen

**D**a jeg var ung i 70'erne, var jeg overbevist om kommunismens fortræffeligheder. På et tidspunkt svor jeg, at kommunismen skulle være mit liv. Et års tid efter blev jeg kristen.

Kristendommen har fået mange før mig til at ændre kurs. Det skete for eksempel meget markant ved Jordanfloden, hvor Johannes Døberen opfordrede folk til at leve livet, som Gud ville det. Som ydre tegn på dette døbte han dem. Formålet var at bane vejen for at modtage Jesus som Guds søn.

Selv Johannes blev udfordret. Det skete den dag, hvor Jesus kom til ham for selv at blive døbt. Det var ikke lige det, han havde forestillet sig. Men Jesus insisterede med ovennævnte ord, og Johannes adlød.

Tusind tak til Johannes! - for da Jesus blev døbt, blev han indviet til at dø for vores synder. Endnu større tak til Jesus! - fordi han var lydigh mod Guds ønske om at frelse mennesker.



Foto: Arisara\_Tongdonnoi/iStock/Getty Images Plus

Og så siger jeg et stort tak til dem, som fortalte mig om muligheden for at ændre kurs og få evigt liv på grund af det, som Jesus har gjort.

*Søren Juul Skovenborg*

# Frihed til ikke at vælge

*Gud har vist en vej og inviteret mennesker ind på den*

**D**er er visse ting, som vi i vores vestlige samfund holder meget højt. Demokrati for eksempel. Ejendomsretten, ytringsfriheden, pressefriheden, bevægelsesfriheden, handlefriheden – en hel masse friheder.

Vi har svært ved at definere, hvad »frihed« er, men vi kan nok blive enige om, at det indebærer muligheder, og derfor kommer det til at lægge sig op ad det at have muligheden for at gøre lige, hvad man har lyst til.

I lyset af det kommer den kristne Guds frihed til at fremstå lidt radikal.

## **Den radikale frihed**

»Gud vil gøre dig succesfuld, men først vil han ændre dine definitioner,« har en amerikansk præst sagt. I stedet for »succesfuld« kan man sætte »fri« ind. For Guds frihed ligner ikke denne verdens valgfrihed.

I min optik er friheden at stå i et vejkryds og have muligheden for at gå i alle retninger, men det er ikke Guds optik. For ham ligger friheden i,



Foto: flickr.com/Thomas Guignard

at jeg vælger en vej og overgiver mig til den.

At stå i et vejkryds er ligesom at stå i limbo: Jeg kommer ingen vegne, hvis ikke jeg vælger en vej; og dermed vælger de andre fra. Lidt ligesom at svæve i vægtløs tilstand, men sagen er den, at jeg gerne vil lande. Gud har vist en vej og inviteret mig ind på den. Her er der noget, der hjælper mig med at træffe mine valg, og som fortæller mig, hvem jeg er, uden at jeg behøver endevende mig selv eller verden.

Jeg har valgt, at Gud får lov til at lave mine definitioner, og det er der frihed !

*Line Reckweg Nissen  
Fra jesusnet.dk*